

Erken seçim derken

Türkiye süratle erken seçime gidiyor. Son yapılan seçimin üzerinden henüz birbuçuk yıl gibi kısa bir sürenin geçmiş olmasına rağmen, ülkenin tekrar seçimle karşı karşıya bırakılmasını anlamak mümkün değildir. Bugün iktidarı elinde bulunduran ve ülkenin erken seçim dışında alternatifinin kalmadığını ileri süren siyasilere yöneltilecek, çok önemli sorular bulunmaktadır.



Cihat
CETINKAYA

Daha birbuçuk yıl önce meydanlara çıkarak halka umut vaadedenler ve iktidar olanlar, neleri başardılar ki? Tekrar halkın karşısına gitmeye cesaret gösteriyorlar. Seçim ittifakı yaparak, ülkeyi yöneten siyasilere şu soruları sormak gerekiyor.

1-) Milli gelir ve ülkenin garantisiz milli hasılası reel olarak arttırdınız mı? Ne kadar arttırdınız?

2-) Kişi başına düşen milli gelir payını yükselttiniz mi? Fakirliği ne kadar düşürdünüz?

3-) Ödemeler dengesi açığını ne kadar düşürdünüz?

4-) İhracat patlamasında idda ettiğiniz gibi, dünyanın ileri gelen ülkeler arasına mı girdiniz?

5-) Programlarınızda yer alan reform paketini mi gerçekleştirdiniz?

6-) Ülkeyi yönettiğiniz sürece kamu kesimini borçlanma ihtiyacı azaldı mı?

7-) Ülke insanlarına, işadamları ve sanayicilere söz verdiğiniz vergi aflarını mı çıkardınız?

8-) Ekonomik iktidarı sağlayıcı ne gibi politikalar izlediniz? Türk parasının değerini mi korudunuz?

9-) Ülkede taş üstüne taş koyarak istihdamı artırıp, işsizliği mi önlediniz? Büyük projeler mi hayata geçirdiniz?

10-) Türkiye kalkınmasının en önemli karar mekanizmalarından olan kalkınma planını yıllık proramını uyguladınız mı? Havuz sistemi diye adlandırdığımız mekanizmadan programının başarısına ve uygulamasına ne kadar pay ayırdınız?

11-) Ekonominin en büyük düşmanı olarak gösterdiğiniz ve meydanlarda ağız birliği ile "İndireceğiz" dediğiniz enflasyonu düşürdünüz mü?

12-) "Özelleştirme" diye diye geldiğiniz iktidarda, neyi özelleştirdiniz? Kamu Maliyesi bu özelleştirmelerden ve paketlerden ne faydalar sağladı?

13-) Kamu maliyesindeki ana sorunun bütçe politikalarından kaynaklandığını kabul edip "Denk Bütçe" uygulayacağız diyerek giriştiğiniz program ne durumda?

14-) Bedelsiz ithalattan sağlanan girdilerle, milletin hangi derdine çare buldunuz?

15-) PKK ile doğu meselesini nasıl çözdünüz?

Millet, bu soruların cevabını almadan ve aldığı yanıtları değerlendirmeden "Baskın Seçimle" karşı karşıya kalırsa heralde bugün seçim isteyenlerin ve seçimi tek alternatif olarak gösterenlerin, sandıktaki beklentileri hüsrana noktalanacaktır. Eğer millet bu soruları sormaz, biz yüksek taban fiyatlar verdik, rantiyeciye yüksek gelir sağladık, işçiyi, memuru, emekliyi, enflasyonun altında zım vererek, frenledik, böylece enflasyonu daha az azdırdık. **Milleti**

Milli Laik-Anti Laik ne demek öğrettik, çağdaş uygarlığın yolunun yıllık temel eğitimden geçmediğini izah ettik, devlet yönetiminde istediğimiz kadrolaşmaları başardık ve bütün bunlardan daha önemli olarak kamuoyunu 3 yıl gibi çok uzun süre meşgul eden soruşturma dosyalarını hallettik, işte bizim başarımız bunlar diyorsanız tabii ki seçime gideceksiniz. Ve büyük Türk milleti, tarihinde yaşadığı benzer olaylardan yola çıkarak seçime zorlayanlara cevabını sandıkta verecek. Baskın her zaman iyiler arasında en iyiyi seçme imkanı vermez.

Baskın seçim, yanlışın ve hatanın anlaşılmasından sonuçlandırılmasına yönelik, planlı ve programlı bir iştir. Başta, milletin oyu ile 5 yıl için milletvekili seçilen sağduyu sahibi politikacılar olmak üzere işçisi, askeri, memuru, politikacısı, düşünürü, yazarı, öğretmeni, öğrencisi ve nihayet aydın büyük bir kitle, böyle bir oldu bittiye tepkisini çok net şekilde verecek.

Atatürk ilke ve inkılaplarına dil uzatarak, çağdaş Türkiye'nin üzerinde durduğu diyasi sistemi tartışmaya açarak, eğitim, kuran kursları ve başörtüsü üzerine politikalar yapıp ülkeyi erken seçime zorlamasının gerçekten iyi yönetimin sonucu mu? Yoksa iktidar hırslarının sonucu mu? olduğunun cevabını, Türk Milleti, kendisini, oyununu, zekasını, kabiliyetini, ciddiye almayanlara sandıkta verecek.