



# VERGİCİNİN DÜNYASI

**CİHAT ÇETİNKAYA**

## Temiz toplum üzerine

**S**on altı yıllık dönemde Türkiye büyük sıkıntılar geçiyor. Türk demokrasisinin ve Türk halkının bu depreme ne kadar dayanabileceği günlük kahve toplantılarından, aile toplantılarına kadar her yerde tartışılan ana konu. Devlet, siyasetçi, mafya üçgeni olarak adlandırılan karmaşık ve çarpık ilişkiler, yumağı bir ucundan çikip çözüleceği de benzemiyor. Ancak bir gerçek var; o da Türk demokrasisi kadar Türk basınının da büyük bir sınavdan geçmekte olması. 1980'li yılların sonlarına doğru basını ve halkın haber alma özgürlüğünü demokrasi adına engellemeye çalışan hareketler siyasi platformna olmuştu. Hatta bir ara basının üzerine gidilmesi 1950'li yılların sonlarındaki havayı teneffüs ettiriyor, biçiminde tartışmalar yaşandı. En son bu yılın başlarında yazılı ve görsel basına yönelik bazı sözde disipline edici uygulamalar gündeme geldi. Ancak Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinin en çalkantılı dönemini yaşıyor. Olaylar, insanlar ve portreler medya sayesinde kamu oyunun gözleri önüne seriliyor. Burada en önemli husus, olayların siyasi boyutunun hacim ve derinliğidir. 1995 ve 1996 yıllarında Türkiye'nin gündemini belirleyen hadiseler yalnızca mafya hesaplaşmaları olarak bakmanın doğru olmayacağını, bu gün iş dünyası da dahil, toplum kavramı durumdadır. Bu durumu medyanın bitmek tükenmek bilmeyen rekabetçi ve yarışmacı, araştırmaya dayanan yapısı ortaya çıkarmıştır. Bu gerçekten harekete geçildiğinde Ergün Göknel olayı ile başlayan patlamalar, Cıvagate skandalı, Uğur Çakıcı'nın ördürülmesi, Semra Özal'ın dönemin Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın eşi olarak mahkemelere daveti, Ağansoy'un öldürülmesi, siyasi platformda güncelliğini yitirmesi için gayret sarfedilen ve bu günkü hükümetin kurulmasına neredeyse dayanak teşkil eden Tofaş, TE-DAŞ ihalelerindeki soruşturma dosyaları, Turban da yaşanmış ve halihazırda Levent Kırca'nın parodilerine kadar giren hadiselerle ortaya çıkan bir sürü olaylar, Sait Halim Paşa Yalısı yangını ve tüm bunlara ilave olarak her geçen gün özelleştirme adı altında ortaya çıkan devlet çiftliklerinin yağmalama, Türkiye'yi adeta bir yangın yerine çevirdi. Bu yangının diğer ucunda, 73 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini teşkil eden demokratik ve laik ilkelere karşı şeriatçı saldırılar, Aczimendi eylemleri, 1960'lı yılların sonlarındaki yaşanan üniversite gençlik hareketine benzer eylemler, Türkiye'yi tarihinde belkide bir daha hiç görülme-yecek bir çalkantılar denizinin ortasına attı.

Bütün bu olaylar, ülkedeki PKK eylemlerinde yüzlerce Türk genci ile güvenlik görevlisinin şehit edilmesini dahil gündemde geri plana itmiştir.

Türkiye'de güncel hale gelen trafik kazalarından birisi, siyasetin ve devletin ortasına adeta bir bomba gibi düşüncüce, bütün bu yaşanan hadiseleri her türlü boyutunda tartışmanın ne kadar gerekli olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Her türlü baskı ve caydırma hareketleri ile, alınan tavirlara rağmen Türk medyasına teşekkür etmek gerekir. Devlet içerisindeki menfaat çeteleri rüşvete yönelik çürümüşlük başta olmak üzere medya her seviyede ve her kanalda görevini ifa etmektedir. Arena, Ateş Hattı, Ceviz Kabuğu, Siyaset Meydanı, Teke Tek gibi TV programları ile gözler önüne serilen hadiseler ve hadiseler üzerine giden medya kuruluşlarına, Temiz Eller ve toplum özlemi duyan her bireye çok şey borçluyuz.

Demokratik ve laik toplum olmanın birinci şartı siyasette, devlet yönetiminde aleniyet ve şeffaflıktır. Türkiye rejim bunalımına girmeden bütün bu karmaşaları, yolsuzlukları, usulsüzlükleri ve antidemokratik uygulamaları ile cinayetleri aştığı takdirde dünya platformundaki saygın yerini korumaya devam edecektir. İş dünyasının isyanı da zaten bu noktadadır. Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi gelecekte yükünü taşıyacakları iş adamları ve yatırımcılar, ekonomik çalkantı ve belirsizlikler kadar siyasi istikrarsızlıktan, cinayetlerden, öğrenci hareketlerinden, devlet içerisindeki toplumun tüm kısımlarını rahatsız eden faaliyetlerden fevkalade sıkıntılı olduklarını ihsas etmişlerdir. Türkiye'de uygulanan ekonomik sistem devletçilik ile karma ekonomi modeli olmadığı gerçeğinden hareket edildiğinde, serbest ve tam rekabete dayalı ekonomik sistemin temel olan aleni esaslara dayalı demokratik yönetimlere ihtiyaç vardır. Bu da yazılı ve görsel basının yılmadan ve bıkmadan hadiseleri takip etmesi ve tüm medyetik amaçları olayların üzerine gitmesi ile mümkündür. Bu noktada tüm Türk halkına da, basına destek olma, bilgi verme görevi düşmektedir. Aksi halde yazmak, araştırmak ve bulmak, topluma hizmet etme hedefinin uzağına düşecektir.

Ülkenin içinde bulunduğu durum, her Türk aydınını yakından ilgilendirmektedir. Gündemin sürekli olarak toplumsal, ekonomik ve siyasi terör olaylarıyla belirlendiği ülkemizde bütün bu hadiseler yaşanmıyormuşçasına sadece vergiden, maliyeden, mevzuattan bahsetmek bu gün için ne kadar doğru olurdu. Geleceğe ve çocuklarımıza bırakacağımız Türkiye'ye olan saygımız, bugünkü yazımızda bizi maliyenin, ekonominin, borsanın ve vergi mevzuatlarının dışına çıkmak zorunda bıraktı. Temiz toplum özlemi ve yaklaşma derecesi ve demokratik laik Cumhuriyet ilkeleri paralelinde hiç şüpsesiz güncel konuları yazmaya devam edeceğim.

**Ekonomik Bülten İnternet Web adresi:**

<http://www.medyatext.com/ekonomikbulten>

**E-Mail adresi: cetinkaya-eb@medyatext.com**