



CİHAT ÇETİNKAYA
info@ustadim.com

BİR YIL DAHA GERİDE KALDI

Güle güle dediğimiz 2010 yılına baktığımızda Altın'ın yükselişi, Borsanın hareketli bir yıl geçirmesi dışında akıllarda kalan iki önemli hadise yıla damgasını vurdu. Bunlardan birisi; CHP'nin yıllar sonra bir komplo sonucu olup olmadığı tartışılacak gibi görülen Deniz Baykal'ı evine göndermesi ve arkasından yeniden yapılanma sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa gelişi ile Önder SAV ve ekibinin partiden tasfiye edilerek farklı bir yönetimin oluşturulmasıdır. Bu yapılanmanın halkımızda yaratacağı etkinin test edileceği tarihte 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri olacaktır.

2010 yılının hemen hemen tamamını meşgul eden en önemli hadise ise; Anayasa Değişiklik Paketi ve Halk Oylaması olmuştur. Daha özgür, daha demokrat, daha eşitlikçi bir anayasa yapma ideali ile yapılan son derece ciddi değişikliklerin Türkiye'nin AB'ne tam üyelik açısından olumlu olup olmayacağını önümüzdeki süreçte daha net görebileceğiz. Ayrıca yapılan değişikliklerin Yasama-Yürütme-Yargı erklerinin birbiriyle olan ilişkileri nasıl etkile-

Bunlardan birisi siyasi olarak belli gruplar tarafından seslendirilmeye başlanan "özerklik, iki dil, iki bayrak" söylemidir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü açısından bu söylem son derece düşündürücü ve manidardır. Maalesef bu söylemin tabanında Amerika Birleşik Devletlerinin Orta Doğu'da ve özellikle Kuzey Irak'ta izlediği politikaların son derece önemli etkileri vardır.

EKONOMİ PERSPEKTİFİNDE FARKLI GELİŞMELER BEKLENİYOR

Türkiye'nin 2011 yılında gündemini işgal edecek gibi görünen bir konuda, kısaca Ergenekon olarak adlandırılan davaların nihayete erip ermeyeceğidir. Siyaset perspektifinde durumlar yukarıda görüldüğü gibi iken, ekonomi perspektifinde çok daha farklı gelişmeler ve beklentiler gündemde olacak gibi.

yeceğini de önümüzdeki yıllarda net olarak görebileceğiz.

"ÖZERKLİK, İKİ DİL, İKİ BAYRAK" SÖYLEMİ (!)

Toplumumuzu ilgilendiren bu iki önemli hadise yalnızca 2010 yılına damgasını vurmamış, aynı zamanda ülkemizin geleceği açısından da ciddi bazı gerçekleri ortaya çıkarmıştır.

Türk Ekonomisi birçok dünyaca ünlü ekonomistin vurguladığı gibi 2010 yılında hızlı bir toparlama ve büyüme sürecine girmiş, hatta parmakla gösterilen başarılar elde etmiştir. Yıllardır ülkemizin başına bela olan Enflasyon belli bir hat içerisinde tutulmuş, ihracat artışı ekonominin yüzünü güldürmüş, özellikle son dönemde Doların ve Euro'nun seyri özellikle ihraca-



DAHA ÖZGÜR, DAHA DEMOKRAT, DAHA EŞİTLİKÇİ BİR ANAYASA YAPMA İDEALİ İLE YAPILAN SON DERECE CİDDİ DEĞİŞİKLİKLERİN TÜRKİYE'NİN AB'NE TAM ÜYELİK AÇISINDAN OLUMLU OLUP OLMAYACAĞINI ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DAHA NET GÖREBİLECEĞİZ.

tımızı memnun etmiştir. Bu olumlu gelişmelerin uzun dönemde etkisinin, işsizliğin azalması ve fert başına düşen milli gelirin yükselmesi olmasını diliyorum. Bugün halen yüzde 10,4 civarındaki işsizlik ciddi bir sorun

Türk halkı, dünyanın en pahalı benzinini, doğal gazını ve elektriğini kullanmayı hak etmemektedir.

Hiç şüphesiz seçim yılı olmasının getirdiği heyecan, gerek hürriyeti bağ-

ışçının, emeklinin, yatırımcının beklentisi; bu temel ihtiyaç mallarının dünya standartlarına uygun bir seviyede fiyatlandırılmasıdır. Bütün bunlar yapılırken sıkı para politikasının izlenmesi ve mali disiplinden taviz



Türk Ekonomisi birçok dünyaca ünlü ekonominin vurguladığı gibi, 2010 yılında hızlı bir toparlama ve büyüme sürecine girmiş, hatta parmakla gösterilen başarılar elde etmiştir.

olarak ekonomimizi tehdit etmektedir. Önümüzdeki yılda faizlerin biraz düşmesi ve özellikle cesur yatırımcılarımız için kredi imkânlarının yükselmesini beklemek pek de hayalci olmayacaktır.

2011 yılının "Seçim Yılı" olması, hareketli bir yıl geçireceğimizin habercisidir. Özellikle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunundaki değişiklikler, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundaki Değişiklikler ve 4857 Sayılı Çalışma Yasasında Yapılacak Değişikliklerle birlikte, Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile 5811 Sayılı Varlık Barışı Kanununun uygulama süresinin uzatılması, toplumumuzun bütün kesimlerince beklenen ve istenen olumlu değişiklikler olacaktır.

layıcı cezalar da gerekse öğrenci affı anlamında bazı beklentileri de beraberinde getirmektedir. Bütün bunlara ek olarak Devlet Memurlarının ve emeklilerin zam beklentileri, tarım destekleme alımlarında yüksek prim uygulaması ve Turizm sektörünün canlandırılması adına atılacak adımların ülkemizin ve tüm halkımızın faydalanmasına yönelik olması şartı ile olumlu sonuçlar doğuracağını düşünenlerden birisiyim. Ancak, Türk halkı, dünyanın en pahalı benzinini, doğal gazını ve elektriğini kullanmayı hak etmemektedir. Çiftçinin, köylünün, esnafın, iş adamının, memurun,

verilmemesi yerinde olacaktır. Ülke ekonomisinin olmazsa olmazlarından birisi de ihracattır. İhracatın artırılması, ithalatın daralması ve özellikle Ödemeler Dengesi Açığının belli seviyelere gerilemesi en olumlu değişimler olacaktır. Ayrıca, gerek vergi yasalarında gerekse Türk Ticaret Kanununda çağımıza ayak uyduracak yenilik ve değişikliklerin hiç olmazsa 2011 yılında yapılması en büyük arzumdur.

En iyi dileklerle tüm okuyucularımızın yeni yıllarını kutluyor ve ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

2010 YILINDA İHRACATIN ARTIRILMASI, İTHALATIN DARALMASI VE ÖZELLİKLE ÖDEMELER DENGESİ AÇIĞININ BELLİ SEVİYELERE GERILEMESİ EN OLUMLU DEĞİŞİMLER OLACAKTIR.