



Cihat Çetinkaya - Yeminli Mali Müşavir
www.ustadim.com info@ustadim.com
ccetinkaya56@gmail.com



Fırsat Eşitliği ve Adalet

Ü

lkemiz Cumhuriyet tarihimizin en önemli ve kritik mahalli seçimlerine gidiyor. Bu yazıyı kaleme aldığımda, 29

Mart 2009 Yerel Seçimlerine yaklaşık bir ay kalmıştı. Bu bir ayın eşiğinde, Türkiye’de yazılı ve görsel basın ile meydanları çok daha hareketli ve sert tartışmaların beklediği net olarak görülüyor.

Özellikle 1980 sonrası ülkemizde yaşanan ekonomik, sosyal ve kültürel değişim büyük bir sınav verecek. Yerel seçimler o kadar önemli ki, nerede ise genel seçimleri gölgede bırakacak. Bunun nedeni de genel seçimlerin, parlamentoda grubu bulunan veya bulunmayan partiler arasında bir yarış olarak görülmesine karşılık, mahalli seçimlerin iktidar partisi ile muhalefet partileri arasında geçecek olması. Daha açık bir ifade ile genel seçimlerde etkin katılımcı parti sayısının çok fazla olma-

sına karşılık, yerel seçimlerde bu sayı bir elin parmaklarını geçmiyor. Buna ilave olarak özellikle iktidar erkini elinde bulunduran partinin bu gücünü kullanması çok açık olarak kendini gösteriyor.

Daha bir yıl önce Anayasa Mahkemesi Kararı ile para cezasına çarptırılmış ve ciddi ölçüde hazine yardımından mahrum kalmış olan iktidar partisinin, parasal boyutta sıkıntıya girmesi beklenirken durum hiç de öyle olmadı. Bunun nedeni, seçim harcamalarının

Kanaatimce, iktidara ve iktidar belediyelerine düşen görev; yaptıkları ve yapmayı düşündükleri hizmetleri anlatmak ve göreve yeniden talip olma gerekçelerini net ve açık olarak halka anlatma çabasına girmektir. Bunun içinde çok vakitleri kalmamıştır.

doğrudan doğruya parti merkezinden finansmanı yerine, gerek adaylar, gerekse iktidar partisinin elinde bulunan mahalli idarelerin ve belediyelerin maddi olanaklarının kullanılmasıdır. 1980 sonrasında yapılan düzenlemeler neticesinde Çevre Temizlik Vergileri, Emlak Vergileri, Hizmet Vergileri gibi kaynaklara kavuşan belediyeler, bunlara ilave olarak kısaca B.İ.T. adı verilen ve bugüne kadar ciddi olarak denetime tabii tutulamayan Belediye İktisadi Teşebbüsleri ile büyük maddi güçlere ulaşmıştır. Durum bu olunca, seçim dönemlerinde belediye olanaklarının seçim yatırımı diyebileceğimiz sosyal amaçlı görülen fonlamalarla dağıtılması, ülkemizde çok da şık olmayan manzaraların yaşanmasına yol açmaktadır.

Yazılı ve görsel basınımda yer aldığı haliyle soba yardımı, beyaz eşya yardımı, kömür yardımı, gıda yardımı, giyecek yardımı gibi nakti ve aynı yardımlar bu seçimlere damgasını daha şimdiden vurmuştur. Mevsimin kış olması, ülkede yaşanan aşırı işsizlik

ve ekonomik daralma, izlenen bu politikayı çok etkin hale getirmektedir. Buna ilave olarak, iktidar partisinin bakanlarının ve üst düzey yöneticilerinin beyanları ile mahalli yönetimlerin hizmet görebilmeleri ve bölgelerine hizmet götürebilmeleri için iktidar partisinden olmalarının önemli olacağını söylemeleri, vatandaşlarımızın duygu ve düşünceleri üzerinde çok önemli etkiler yaratmaktadır.

Bu haliyle seçimler, farklı siktetlerdeki boksörlerin maçına dönüşmeye aday gözüküyor. Bu durumda, hafif siklet olarak gözükken boksöre düşen görev, tekniğini kullanarak kendisini seyirciye beğendirmek ve sandığın gerçek sahibi olan, hakemlik yapan halkı, kusursuzluğu konusunda ikna etmektir. Peki bunu yapma konusunda yarıştaki partilerin gücü nedir? Seçim sandıkta kazanılır. Halkımız kendisine hizmet edenleri değerlendirme gücüne ve yeteneğine sahiptir. Geçmişte benzeri politikalarla iktidar gücünü sonuna kadar kullananlara sandıkta çok ağır darbeler indirildiğine ve büyük seçim yenilgilerine hep birlikte şahit olduk.

Kanaatimce, iktidara ve iktidar belediyelerine düşen görev; yaptıkları ve yapmayı düşündükleri hizmetleri anlatmak ve göreve yeniden talip olma gerekçelerini net ve açık olarak halka anlatma çabasına girmektir. Bunun içinde çok vakitleri kalmamıştır. Türk halkı, yapılan hizmetlerle ilgili olarak da, ikide bir başına kalkınmasından pek hoşnut olmayan bir kültüre sahiptir. Buna ilave olarak, vaatlere ya da menfaatlere dayalı politikalara karşı son derece uyanık ve hassastır. Sadece 1980 sonrası 26 yılda hangi partilerin gelip, hangi partilerin gittiğini şöyle bir gözden geçirmek bu sorunun cevabını

vermek için bize ipuçları sunabilir.

Ben diyorum ki; her seçim bir fırsattır. Ancak, fırsatları doğru ve zamanında değerlendiren toplumlar daha iyiyi ve güzeli hak ederler.

Bir süre önce Amerika Birleşik Devletlerinde nerede ise dünyanın tamamını ilgilendiren bir seçim yaşandı ve seçimler neticesinde başkanlık el değiştirdi. Ancak ne gıda yardımları, ne beyaz eşya yardımları, ne kömür yardımları, ne de parasal yardım sözleri seçime damgasını vurdu. Bekli de bu durumu siyaset kültürünün gelişmişliğinin bir sonucu olarak kabullenmek daha akılcı

BİR SÜRE ÖNCE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE NEREDE İSE DÜNYANIN TAMAMINI İLGİLENDİREN BİR SEÇİM YAŞANDI VE SEÇİMLER NETİCESİNDE BAŞKANLIK EL DEĞİŞTİRDİ. ANCAK NE GIDA YARDIMLARI, NE BEYAZ EŞYA YARDIMLARI, NE KÖMÜR YARDIMLARI, NE DE PARASAL YARDIM SÖZLERİ SEÇİME DAMGASINI VURDU.

olacaktır. O seçimde demokratlar ve cumhuriyetçiler, ülkeye ve halka daha iyi nasıl hizmet edeceklerini, işsizlikle nasıl mücadele edeceklerini, sosyal güvenlik politikalarını, gelir dağılımını da eşitlik sağlayıcı politikaları, ulusal veya uluslararası konulara bakışlarını v.b. konuları ortaya koydular ve çok seviyeli bir şekilde yazılı ve görsel medya önünde tartıştılar. Sonuçta Amerikan halkının sağduyusuna ve değişime verdiği tepkiyi bütün toplum kesimleri ve politikacılar saygıyla karşıladılar.

Siyaset, özellikle yerel yönetimlerde bir hizmet yarışı ise, bu yarışın sonucu ile ilgili olarak söylenebilecek en önemli şey, halkın sağduyusuna inanmak ve güvenmek gerektiğidir.

Hiçbir toplum kendini olumsuz etkileyecek ya da kötüye götürececek eylem ve düşünce içerisinde olamaz. Böyle bir durum, demokrasinin güzelliği ile de bağdaşmaz. Siyaset ve demokrasi, içerisinde değişimi ve çağdaşlığı birlikte barındıran iki önemli fenomendir. Demokrasimizin bütün kurumlarıyla işlerliğini sürdürmesi, politika ve siyasal partilerin varlığı ile mümkündür. Siyasal partiler demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olarak kabul edildiğine göre, adı ne olursa olsun, seçimlerin eşitlik ve adalet içerisinde yapılması, özellikle de mahalli seçimlerin ülkemizin ve halkımızın tamamına hizmet etme yarışı halinde geçmesi beklenir.

Unutulmamalıdır ki; demokrasilerde milletin hakemliğinden başka başvuru-labilecek daha yüksek bir merci yoktur. Bu nedenle, sandıktan çıkan sonuç yediden yetmişe herkes tarafından tartışmasız kabul edilecektir, yeter ki yarış hukuka uygun, adil ve eşit olsun. Belediye seçimleri bir erken genel seçimin ihtiyaç olup olmadığı noktasında da ipuçları verecek görünüyor. Bu nedenle, Türk halkı sadece yerel yöneticilerini değil, son tartışmalar ışığında iktidar partisinin 1,5 yıllık geçmiş faaliyetlerini de ortada genel seçim olmamasına rağmen sandıkta değerlendirecek.

Yapılacak seçimlerin tüm ülkemize ve insanlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İyi seçimler Türkiye! 